



Geven me op je lev

Michiel Nap: "Het volgen van Jezus heeft

"Bedenk eens wat God aan ons gaf: Hij gaf Zich helemaal. Waarom zouden wij dan iets achterhouden?" Het weggeven van je geld, een onderwerp waar misschien wel een taboe op rust. Want, je rechterhand hoeft toch niet te weten wat je linkerhand geeft?

Michiel Nap (36) traint bij discipelschapsbeweging Navigators beginnende zendelingen in het leven van giften. Hij is ervan overtuigd dat het volgen van Jezus ook gevolgen heeft voor je portemonnee. "We mogen

op zo'n manier geven dat het invloed heeft op onze levensstijl."

DAT IS NOGAL WAT, GEVEN OP ZO'N MANIER DAT HET INVLOED HEFT OP JE LEVENSTIJL.

"Ja, deels vraagt God iets heel groots. Ik wijs altijd naar het voorbeeld dat Jezus geeft in Lukas 21. Jezus prijst de arme weduwe en zegt: 'De anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.' Geven op een manier die invloed heeft op je levensstijl betekent dat je bepaalde dingen niet meer doet, zodat je meer weg kunt geven. Het gaat om kleine of grotere dingen waar je eigenlijk wel zonder kunt: het kopje koffie op het station, die extra vakantie, dat ene abonnement enzovoort. Waar mag het mij iets kosten?"

WAT LEVERT HET MIJ DAN OP? VREUGDE?

"In het begin waarschijnlijk niet, maar ik denk dat je kunt groeien in het geven met vreugde. Jezus zegt in de Bergrede:

'Waar je schat is, is ook je hart.' Als je gaat zien dat geld weggeven verschil maakt in levens van anderen, dan gaat daar ook je hart zitten. Wanneer je begint met geven op zo'n manier dat het invloed heeft op je levensstijl, dan schuurt het. Het is misschien wel pijnlijk. Maar iets wat je niet gewend bent vraagt eerst discipline en gehoorzaamheid, daarna wordt het een gewoonte en uiteindelijk een levensstijl."

GEHOORZAAMHEID? IS GEVEN EEN OPDRACHT VAN JEZUS DAN?

"Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk is over geven, we worden ertoe geroepen. Als je Jezus volgt vraagt Hij van je om ook goed om te gaan met je geld, je bezit en je talenten. Geven van je geld is een onderdeel van je christelijke levensstijl. Ik oefen mijzelf om voor alles wat ik heb, tijd, geld en bezit, te bidden: 'Heer, wat heeft U mij gegeven om voor mezelf te houden en wat om weg te geven?' Ik denk dat het gezond is om dat in ieder geval één keer per jaar voor al je uitgaven te doen."

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT CHRISTENEN BEWUST MET DIT THEMA OMGAAN?

"Ik heb een aantal jaar gewerkt als coach voor studenten voor Navigators. Voor die baan ging ik acht jaar geleden leven op basis van giften. Vooraf had ik daar totaal geen trek in. Toch hebben mijn vrouw en ik in die periode gemerkt dat God voor ons zorgt. Ook qua materiële spullen. De vraag die telkens terugkwam was: 'Durf ik mij over te geven aan God, zonder te zien wat de uitkomst is?' Nadat ik drie jaar geleden bij Navigators coach werd om anderen te leren op basis van giften te leven, wakkerde dit onderwerp meer in mij aan. Er ontstond een soort van heilig vuur. Ik dacht: 'wat maakt het

"Ik hoop dat christenen gaan geven op zo'n manier dat het invloed heeft op hun levensstijl."

De invloed van de levensstijl

ook gevolgen voor je portemonnee.”

een verschil als we ons geld gaan zien als iets wat niet van ons is, en er los van durven te raken en weggeven aan goede doelen.’ Daarnaast heb ik vanaf mijn geboorte tot mijn elfde in een derdewereldland gewoond. Ik heb het verschil tussen rijk en arm aan den lijve ondervonden en met mijn eigen ogen gezien. Ik denk dat daar de zaadjes zijn geplant voor de passie voor dit onderwerp.”

MERK JIJ DAT CHRISTENEN HET MOEILIK VINDEN OM OVER DIT ONDERWERP TE PRATEN?

“Ik zie dagelijks wat dit onderwerp doet met mensen. Ik train jonge mensen die de zending in gaan, zij zijn meestal tussen de 25 en 35 jaar. Het gros komt uit gezinnen waar thuis amper werd gepraat hoe je gezond omgaat met geld. En dan trainen wij notabene de mensen die zelf bereid zijn om het risico te nemen om van giften te leven. Zij hebben al een stap gezet in overgave naar God toe. Hoe zit het met de rest? Het zou goed zijn om van jongs af aan te leren geven. Wat betekent geven? Wat betekent het om van je rijkdom uit te delen?”

JE HEBT ZELF KINDEREN. HOE DOE JIJ DAT DAN?

“In ons gezin is het ook ontdekken en uitproberen. Onze kinderen krijgen vanaf hun zesde jaar elke week zakgeld. De hoogte van het bedrag is gelijk aan hun leeftijd, dus de zesjarige krijgt zestig eurocent en de zevenjarige zeventig eurocent. Na de tiende verjaardag wordt dit wel hoger. Bij het zakgeld krijgen ze drie potjes: een om te sparen, een voor uitgaven en een potje om weg te geven. We vragen van hen om het ontvangen geld evenredig te verdelen. Op deze manier hopen we onze kinderen een gezonde manier mee te geven hoe met geld om te gaan.”

WAT HOOP JE DAT ER GAAT VERANDEREN? WAT IS JE DROOM?

“Ik hoop dat wij als christenen op zo’n manier gaan geven dat het invloed heeft op onze levensstijl. We moeten als het ware een vergrootglas leggen op ons uitgavenpatroon en gaan

denken ‘Wat heb ik echt nodig om gewoon gezond te leven en wat kan ik voor honderd procent missen?’ Ik droom dat we als Nederlandse christenen ook onze portemonnee aan God gaan geven. Zoals Luther al zei, dat we bekeerd worden van onze portemonnee. Dat onze levens er zo gaan uitzien dat niet-christenen denken: waarom gaan die christenen zo vrij om met hun geld? En dat door die levensstijl alles naar God wijst en dat niet-christenen ontdekken wie God is.” «

Meer horen over geven en welke invloed dit heeft op je levensstijl als christen? Beluister dan het uitgebreide interview met Michiel Nap op wycliffe.nl/podcast.

Drie uitdagingen om te beginnen met de opdracht van Jezus om ook geld te geven:

- » Benieuwd wat Jezus zegt over geld? Pak je Bijbel en kies één van de Evangeliën. Ga ‘m lezen vanuit de lens van geld, bezit en rentmeesterschap. Wat zegt Jezus over die drie dingen?
- » Ga de volgende keer als je je beste vrienden / familie spreekt, het gesprek aan over geld en vraag ze hoe ze omgaan met dit onderwerp. Vertel hoe je zelf bezig bent met dit onderwerp en bedenk wat je van elkaar kan leren. Deel inspirerende verhalen!
- » Daag jezelf eens uit op het gebied van geven. Wat kan ik dit jaar doen met mijn geld, tijd etc. om meer te geven dan afgelopen jaar?